

# 't Residentje



Huiskrantje WZC Familiehof

## Een frisse wind, nieuwe ideeën en ZORA

De lente- en zomermaanden zijn die maanden waarin de grote schoonmaak gebeurt, al hebben we daar soms niet veel zin in.

Alles in en rond het huis wordt opgefrist, de tuin krijgt terug kleur en er ontstaat nieuw leven.

Ook in ons woonzorgcentrum is dit het geval.

Zo is er een feestcomité geboren, ze organiseren op 5 juni voor de allereerste keer een spaghettiavond voor alle hongerigen. De details hiervan vind je achteraan in ons boekje.

Vanaf deze maand verschijnen de marktbezoeken, uitstappen naar de speeltuin van Niel en naar Sint-Anneke opnieuw op de animatiekalender.

Maar dit is niet alles, de maand mei is voor ons vooral de maand waarin we een nieuwe "speciale" bewoner mogen verwelkomen : ZORA.

Meer hierover kan je lezen in ons Residentje!

In deze uitgave

Een terugblik  
Onze nieuwe bewoner: Zora  
Schelle: parel aan de Rupel  
Het feestcomité

Editie 1 - April 2015

## Een terugblik op april

### Paasbrunch

In de vroegere jaren, toen het woonzorgcentrum nog niet zo groot was als vandaag, organiseerden we jaarlijks een paasbrunch. Een dag waarop onze bewoners samen met hun familie konden genieten van een uitgebreid brunch.

Dit jaar kwam het idee weer ter sprake, al gauw stonden enkele collega's paraat om er een gezellige familiedag van te maken. Er werden complimenten gegeven over het ontbijt, de gezelligheid, de leuke sfeer, kortom redenen genoeg om te kunnen zeggen dat het geslaagd was!

Wij hopen dit volgend jaar weer te mogen organiseren voor jullie, onze bewoners en hun families!



### Jaarfeest van Ziekenzorg

**Woensdag 8 mei was het weer zo ver, het feest waar jaarlijks enorm naar uitgekeken wordt. Ook dit jaar waren we weer talrijk aanwezig. Met liefst 23 residenten trokken we naar de parochiezaal de Mikman, het feest werd voorafgegaan door een misviering en een ziekenzalving voor diegene die dit wensten. Op het jaarfeest zelf kregen we een heerlijke tomatensoep met balletjes, vol-au-vent met kroketjes en een flan caramel voorgeschoteld. Dit werd door iedereen enorm gesmaakt. Na het lekkere eten was er een muzikaal optreden. En bij enkele onder ons werden de beentjes al gauw los gezwaard. En dan was het weer tijd om naar huis te gaan. Maar niet getreurd, volgend jaar zullen we er zeker terug zijn!**



## Een vooruitblik op mei

### Penneke Volt

Op dinsdag 19 mei willen we graag nog eens een wandeling maken naar de visvijvers hier in Schelle, namelijk Penneke Volt. Wanneer we daar toekomen, drinken we samen gezellig iets op het terras alvorens terug naar huis te keren. Hopelijk zit die dag het weer goed mee!

### Verjaardagsfeest

Lang zullen we leven in de gloria... Ons maandelijks verjaardagsfeest dat door gaat in de cafetaria zal deze keer opgevrolijkt worden met een leuke B I N G O zijn. Iedereen is van harte welkom!

### Bezoek van de leerlingen van de OLVI- school

Op donderdag 7 mei komen er enkele leerlingen op bezoek. Zij zullen samen met ons komen koken in de keukens van de leefruimte om kennis te maken met animatie in een woonzorgcentrum. Op vrijdag 8 mei komen ze de zorgkundigen een handje helpen.



## Data om te onthouden

**Snoepkar** : maandagnamiddag 7 mei en 18 mei

**Boekenkar** : woensdag 13 mei in de voormiddag en woensdag 27 mei in de namiddag

**Ijssalon** : maandagnamiddag 11 mei

**Markt van Aartselaar** : vrijdag 22 mei in de voormiddag  
Als je graag mee wil, geef dan een seintje aan iemand van het animatieteam. Ook helpende handen van familie zijn steeds welkom.

## Sporthal van Niel

*Op woensdag 20 mei 2015 zouden we graag een grote wandeling maken naar de cafetaria van de sporthal-speeltuin in Niel met de residenten uit de leefruimte. Hiervoor hebben we uiteraard nog vele helpende handen nodig.*

*Zie je het zitten om ons en je familielid te helpen bij het duwen van de rolstoel, laat het dan zeker weten aan iemand van het animatieteam!*

## Mosselen op Sint-Anneke

Wie gaat er graag mee mosselen eten in restaurant 'De Zeester' aan het strand van Sint Anneke?

Naar goede gewoonte kunnen we genieten van een voordelig menu, voor diegene die geen mosselen lusten, wordt er een koninginnehapje of een vispannetje voorzien.

We gaan op volgende dagen lekker smullen en hopelijk genieten van mooi weer:

Donderdag 23 juli

Donderdag 27 augustus

Donderdag 24 september

De plaatsen zijn beperkt, dus tijdig inschrijven is de boodschap! Geef snel je naam door aan iemand van het animatieteam.





## Onze postbus

Aan het onthaal vind je vanaf april een postbus genaamd

### " POSTBUS FAMILIEHOF "

Wat mag je daarin kwijt?

Wel, alle opmerkingen, klachten, suggesties, vragen, informatie enzoverder. Vergeet zeker niet uw naam te vermelden, zo kunnen we uw klacht individueel opvolgen, uw geniaal idee loven en uw vragen persoonlijk beantwoorden!



## Onze nieuwe bewoner : Zora

**Hallo iedereen,**

***mijn naam is Zora.***

***Ik ben een robot en kom bij jullie wonen.***

***Ik zal voorlopig even in de kelder slapen tot mijn nieuwe kamer klaar is. Ik kom samen met jullie turnen, spelletjes spelen en een babbel doen.***

***Ik moet eerst wat wennen aan mijn nieuwe woonst maar ik kom jullie wel opzoeken als ik me hier thuis voel.***

**Tot snel!**

**Zora**



## Een resident vertelt

Onlangs gingen we met enkele bewoners winkelen, en we kwamen daar nog bekend volk tegen ook.

José Onclin stond gretig kleren te passen bij Bell&Bo, en wat stond ze zo mooi met haar maatpakje.

Ze zette zich helemaal in het nieuw met rok, blouse, gilet tot schoenen en handtas toe. En dit allemaal voor een wel heel bijzondere gelegenheid: haar achterkleindochter Fleur ( 8jaar) mag op 14 mei haar eerste communie doen.

We vonden dit wel een leuke gelegenheid om met José eens te babbelen over haar eigen communie.

José vertelt ons dat ze voor haar plechtige communie te doen, eerst 2 jaar lang elke week naar de catechese moest. Ze deed haar communie in een wit lang kleed met bijhorende handschoenen.

Op zondag was er de communie zelf gevolgd door een feestje thuis. Er kwam een kokkin langs om voor iedereen een lekkere schotel op tafel te toveren.

Op maandag werd ze gevormd. Na het vormsel ging ze op familiebezoek, waar ze dan overal cadeautjes kreeg. Daar deden ze het toch allemaal voor natuurlijk. Ze deelde ook aan iedereen een prentje uit, met daarop een godsdienstige tekst, ter aandenken van haar communie.

Na de familiebezoekjes gingen ze naar de dierentuin, dat was het leukste aan het hele communiegebeuren.

Bij deze wensen wij José, Fleur en de hele familie een leuke dag toe.

Maar ook alle andere communicantjes en hun familie wensen we een dag vol zon, vriendschap, lekker eten en natuurlijk, veel cadeautjes.



## Werkgroep dementie : wat is dementie?

Enkele feiten:

- Dementie is geen diagnose!
- Dementie is een syndroom : verzamelnaam of combinatie van verschillende symptomen.
- Dementie is een verkregen hersenaandoening met een voortdurende achteruitgang van de intellectuele vermogens.
- Bij dementie vindt ook een vermindering van de aanpassing van de patiënt aan zijn omgeving plaats = verlies van autonomie.
- Dementie mag niet het gevolg zijn van plots optredende verwardheid, moet lange tijd voortduren of aanhouden.
- Dementie = de rolstoel van de gangstoornissen.
- Niet iedereen met dementie lijdt aan de ziekte van Alzheimer.
- Niet iedereen met de ziekte van Alzheimer lijdt (al) aan dementie.

Milde vergeetachtigheid	versus	Dementie
is normaal verouderen		is het verlies van hersencellen
is het verlies van contact tussen de hersencellen		er zijn gaten in het informatienetwerk
het informatienetwerk zit losser		informatie gaat verloren
informatie wordt trager doorgegeven		

Er zijn verschillende vormen van dementie :

1. Door schade aan de zenuwcellen

bv.: Ziekte van Alzheimer, dementie tgv de ziekte van Parkinson,...

2. Door een proces dat niets heeft te maken met schade aan de zenuwcellen

bv.: tgv van een hersentrauma, door alcoholmisbruik, na een CVA

Er zijn ook gemengde vormen van dementie en zeldzamere vormen van dementie



# Welkom

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Zora: kamer ???

Welkom in je nieuwe huis!!!  
Kijk zonder zorgen naar elke nieuwe morgen  
want genieten van je oude dag,  
is iets dat in ons woonzorgcentrum mag!!!

## Weetjes van de maand



Regen en wind in het  
midden van mei,  
maakt de boeren vast niet  
blij.

Donder in mei,  
geeft gras in de wei.

Fauna en flora van  
mei:

- meikever
- meiklokjes
- meizoentjes of  
madeliefjes





# Bewonerspagina

## Overlijdens

We namen met spijt in het hart afscheid van enkele dierbare bewoners. Ook zij krijgen een plaatsje op deze bewonerspagina zodat we hen niet vergeten.

Morin Lucienne  
87 jaar  
† 24/04/2015

**Wij wensen de familie veel sterkte toe.**

Ook wensen wij onze collega's Pieter, Kristel en Anke veel sterkte toe bij het recent overlijden van hun familielid.

## Verjaardagen!

**Op deze pagina zetten we graag onze jarige bewoners in de kijker.**



Vermeiren Louis	83 jaar - 05/05
Segers Maria	95 jaar - 15/05
Van Hoofstat Bertha	88 jaar - 17/05
Van Den Heuvel Georgette	85 jaar - 23/05
's Jongers Maria	86 jaar - 29/05
Broodhaers Roza	86 jaar - 30/05
Van Hoey Roger	87 jaar - 31/05

**Een dikke proficiat aan alle jarigen!  
De jarigen worden gevierd op donderdag 21 mei in de cafetaria om 14.00 uur.**



## Schelle: parel aan de Rupel

In lang vervlogen tijden kende iedere Schellenaar " Trees Bazaar".

Naar het schijnt was het een echte volkswrouw die altijd glimlachte. Zij baatte op de Provinciale Steenweg een klein winkeltje uit waar 'alles' te verkrijgen was.

Men kan het origineel meubilair (een oude weegschaal, bokalen op houten rekken,...) nog steeds bezichtigen in het Schelse Heemmuseum.

De eigenares van dit winkeltje deed ook aan kantklossen. Met veel plezier leerde zij dit ook aan anderen. Tot op vandaag bestaat deze traditie nog in Schelle.

Op de andere prentkaart zien we eigenlijk hetzelfde maar dan vanuit een ander oogpunt.



Het winkeltje van Trees Bazaar zien we hier rechts. Links bemerken we op het hoekhuis een reclamebord van Singer, vroeger 1 van de bekendste merken van naaimachines. Dit huis (hoek Peperstraat met Provinciale Steenweg) was destijds een herberg/beenhouwerij " de Kop Verelst". Vele mensen hadden een zaak gecombineerd met café. Dit was voor velen een schamele poging om iets extra te verdienen.

Stefan



## Algemene weetjes

De website is hier en daar wat aangepast. Iedere maand kan je daar het residentje terug vinden, de menu van een ganse maand, foto's en affiches, onze folders van de werkgroepen,... kortom heel wat leesvoer!

Voor de geïnteresseerden onder jullie :  
[www.familiehof.be](http://www.familiehof.be)



*Wanneer de was door de familie gereinigd wordt en u heeft een nieuw kledingstuk om aan te doen, moet dit eerst afgegeven worden aan het onthaal zodat dit gelabeld kan worden.*

*Wanneer de was door de wasserij gereinigd wordt, mag u dit nieuwe kledingstuk reeds aandoen. Het wordt in de wasserij gelabeld op uw naam wanneer dit gewassen wordt.*

### Contact opnemen

Neem voor meer informatie over onze diensten contact met ons op:

WZC Familiehof  
03 887 00 19  
[info@familiehof.be](mailto:info@familiehof.be)

Zelf zin om mee te werken aan dit krantje? Je kan je ideeën en suggesties mailen naar:  
[ergo@familiehof.be](mailto:ergo@familiehof.be)



# Lachen is gezond

## Kindervreugde

Drie vrienden zitten in het café, en praten over de zwangerschap van hun vrouwen.

De eerste zegt: "Mijn vrouw keek voor ze zwanger werd naar de film 'De Tweeling' en prompt raakte ze zwanger van een tweeling."

"Nou, dat herken ik wel," zegt de tweede man.

"Mijn vrouw las de drie musketiers en 9 maanden later werd onze drieling geboren."

De derde man drinkt van zijn bier, vliegt naar de kapstok en duikt als een gek in zijn jas.

"Wat ben je nou ineens gehaast," zeggen de andere twee.

Waarop de man zegt: "Mijn vrouw is net weer zwanger en leest het boek Ali Babba en de 40 rovers!"



## De dokter

Een brunette komt bij de dokter en zegt dat haar hele lichaam pijn doet als ze het aanraakt.

"Dat is onmogelijk," zegt de dokter, "laat eens zien."

Met haar rechterwijsvinger duwt ze op haar arm en schreeuwt het uit van de pijn.

Ze duwt op haar buik en opnieuw schreeuwt ze het uit. En zo ging het verder, om het even welke plaats ze aanraakte op haar lichaam kermde ze van de pijn.

De dokter vraagt: "Jij bent geen echte brunette, hé?"

"Nee," antwoordt ze, "eigenlijk ben ik blond."

"Dat dacht ik al," knikt de dokter, "uw vinger is gebroken..."





## Het feestcomité

Sinds de oprichting van Familiehof, en tevens bij de uitbreiding van het WZC, is het aantal bezoekers, residenten en collega's flink toegenomen. Maar om deze grote groep mensen nog dichter bij elkaar te brengen, hebben enkele collega's uit alle verschillende disciplines, besloten een feestcomité samen te stellen. Niets beter om meteen actie te ondernemen. Unaniem is er gekozen om een Italiaanse avond te organiseren.

Familie, vrienden, collega's, partners en residenten kunnen genieten van een avondje badend in zuiderse sfeer.

Een mooier startschot van het feestcomité hadden we niet kunnen voorspellen. Afwachten maar wat de toekomst nog zal brengen!

De leden van het feestcomité

Bart, Melissa, Linda, Maddy, Anja, Anke, Daniël, Daisy en Tatjana

ORGANISATIE FEESTCOMITÉ FAMILIEHOF

### SPAGHETTI AVOND IN FAMILIEHOF

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM



OP VRIJDAG 5 JUNI 2015

AANVANG MET APERITIEF OM 18.30 UUR

START OM 19U

PRIJS EXCLUSIEF DRANKEN

VOLWASSENEN 8 €

KINDEREN TOT 12 JAAR 4 €

BETALEN BIJ INSCHRIJVING

INSCHRIJVEN TEM 25 MEI 2015

BIJ LINDA / MADDY OF ONTHAAL

### *Wat kunnen jullie verwachten?*

- *spaghetti bolognaise*
- *vegetarische spaghetti*
- *macaroni met ham en kaas*
- *vegetarische macaroni*

- *kinder spaghetti*
- *kinder macaroni*

- *tiramisu*
- *frisco*

